

Bog anmeldelse:



Da Flemming Møldrup i 2017 tager til sin fars begravelse i Israel, får han en lyserød plastikpose med billeder, som faren har gemt fra deres sporadiske møder i Danmark og Israel.

De to har aldrig boet sammen, og efter begravelsen kan Flemming pludselig mærke, hvordan den manglende relation til faren trænger sig på. Hvem var han egentlig? I sin søgen efter at

Bonusinfo:



Flemming Møldrup Cohen:

Født 1969 i Århus. Er uddannet tekstforfatter i reklamebranchen, børnebogsforfatter ved Forfatter-skolen for børnelitteratur og naturcoach.

Var en lang årrække tilknyttet programmet "Kender du typen" på DR1 som livsstilsekspert. Er partner i forandringsbureauet MäRK.

Var også en tid fast klummeskribent på Kristeligt Dagblad. Har lavet flere podcasts blandt andet "Mads og Møldrup - mellem venner".

Hans far, Raphael Cohen, var israeler og døde i 2017 og er begravet på en jødisk begravelsesplads i Caesarea i det nordlige Israel. Ikke længe efter sin fars død fik Flemming tatoveret en davidsstjerne på sin højre arm, og han fik tilføjet sin fars efternavn "Cohen" til sit navn. Hans far havde håbet at kunne tage sin lille familie med til Caesarea i Israel. Men hans mor, Karin Cramer Møldrup, var kun 19 år og havde ikke mod på at rejse til Israel og bosætte sig der.

lære sin far bedre at kende rejser Flemming Møldrup tilbage i familiehistorien.

Herved får vi den store historiske fortælling fortalt gennem én families kontrastfyldte historie: mellem danske Flemming Møldrups opvækst hos en enlig mor i Aarhus og hans velhavende israelske familiemedlemmer, der i dag bor i London, Paris og New York og tager hjem til Israel på ferie i deres store villaer.

Mellem hans bedsteforældre, der som arabiske jøder flygtede fra Marokko til Israel og drømmen om et frit liv i en jødisk stat til det nutidige Israel, der er hårdt mærket oven på terrorangrebet 7. oktober.

Bogen er Flemming Møldrups forsøg på at finde fodfæste i sit ophav. For hvem er man egentlig, når man hører til to steder? Det er en hyldest til alle børn af to kulturer og en lidt besværet kærlighedserklæring til Israel.

Udkommer den 6. juni på Gyldendal.

Flemming Møldrup har en datter fra sit forhold med tv-producent Julie Ralund. De har sammen skrevet bogen "Slug kamelen - der kommer flere: Leveregler fra et skilt forældreskab".