

Livet som korrespondent i Mellemøsten

- Musikkens Hus, Aalborg
onsdag den 4. september kl. 19.00
Intimsalen

Billetpris: 299 kr.



Et foredrag om hvordan det er at dække krige og konflikter samt hvilke konsekvenser det har haft.

Kom og vær med når Steffen Jensen giver os indblik i livet som korrespondent i Mellemøsten.

Steffen Jensen fortæller personligt om Mellemøstens komplicerede sammenhænge og fantastisk fascinerende forhold, og han kommer i dybden med sider af situationen, som nyhederne på TV ikke giver mulighed for.

For i de fleste steder i verden er tingene, hvad de giver sig ud for at være... mere eller mindre. Ikke i Mellemøsten. Her er det som et flimrende fatamorgana. Netop som man tror, man har forstået noget, man selv lige har oplevet, så viser det sig, at det i virkeligheden er noget helt andet, der er sket. Her er intet, hvad det giver sig ud for at være. I dette område eksisterede virtual reality lang tid inden Internettet blev opfundet. Alle har deres helt egen version af virkeligheden, og side om side eksisterer forskellige udgaver af historien, som gensidigt udelukker hinanden.

Men et langt liv med at rapportere fra krige og konflikter, og ofte befinde sig i farezoner, være omgivet af menneskelig lidelse og katastrofer er ikke uden personlige omkostninger. Man kommer ikke hjem uden sår på sjæl og sind. Korrespondentens familie betaler også en høj pris.

Alt det fortæller Steffen Jensen om i sit foredrag om jobbet som Mellemøstkorrespondent for TV2.

Om Steffen Jensen:

Steffen Jensen, der er født 28. februar 1956 i Randers, er journalist og mellemøstkorrespondent for TV2/DANMARK.

Jensen har læst forhistorisk, bibelsk og romersk arkæologi, Mellemøststudier og journalistik.

Han har som journalist arbejdet for *Berlingske Tidende*, *Weekendavisen*, *Det Fri Aktuelt*, DR, Radioavisen og TV2/DANMARK.

I 1988 var Jensen med til at starte TV 2 og har siden været tv-stationens Mellemøstkorrespondent. Siden 1991 har han haft fast bopæl i Jerusalem, men er nu flyttet hjem til Danmark og bor på Langeland.

Fra Libanonkrigen i begyndelsen af 1980'erne over Det arabiske Forår til krigen imod Islamisk Stat i Mosul i Irak.