

Fortælling og film om flugten til Sverige - Bent Melchior og hans familie

For mange jødiske familier var Anden Verdenskrig præget af konstant flugt og frygt for at havne i de tyske koncentrationslejre.



Bent Melchior - rabbiner ved Det Mosaiske Trossamfund i Danmark 1963-69 og overrabbiner 1969-1996

Samme frygt bar rabbiner Bent Melchiors (1929 - 2021) familie, og da han var blot 14 år tog hans familie flugten til Sverige. En flugt, der skildres i animationsfilmen "Stemmer i stilheden", som samtidig markerer 80-året for jødernes flugt til Sverige.

For at se filmen:

- 1. Gå ind på YouTube**
- 2. Skriv "Stemmer i stilheden" i søgefeltet**
- 3. Så kommer et felt med filmen øverst**
- 4. Klik på feltet, og filmen går i gang**
- 5. Filmen varer 18 minutter og 24 sekunder**

Ude til højre på skærmen findes felter med andre lignende film.

"Filmen er en film om flugt og om, hvordan man går under jorden, men det er også en historie om mod og hjælpsomhed," skriver avisens anmelder om filmen.



Ugen byder også på andre minder fra krigsårene. Stefan Katic, skribent og ansat på Danmarks Tekniske Universitet, har således skrevet en kronik på baggrund af samtaler med faderen og onklen, hvordan familien led under nazismens regime i Jugoslavien. En tilværelse, der bød på luftbombardementer, forfølgelse af jødiske borgere og partisanangreb.

Bonusinfo:

Bent Melchior (født 24. juni 1929 i Bytom i det nuværende Polen, død 28. juli 2021) var en dansk overrabbiner.

Melchior blev født i den daværende tyske by Beuthen - i dag den polske by Bytom - som søn af danske forældre, nemlig den senere danske overrabbiner Marcus Melchior og Meta f. Schornstein. Marcus Melchior var på daværende tidspunkt rabbiner i Beuthen. Bent fik i alt fem søskende, heriblandt den dansk-israelske politiker og journalist Werner David Melchior (1922-1987) og den danske politiker og minister Arne Melchior (1924-2016).

I 1933 vendte familien tilbage til Danmark, men som 14-årig måtte Bent flygte med hele sin familie som følge af deportationsordren mod de danske jøder i oktober 1943. De flygtede først sydpå til Nykøbing Falster, hvor de blev indkvarteret i en bispegård. Senere kom de efter 19 timer i en fiskerbåd på Østersøen til Sverige, hvor Bent fortsatte sin skolegang som dansk flygtning.

Efter Danmarks befrielse i maj 1945 kunne familien vende tilbage, og Bent blev student fra Frederiksberg Gymnasium i 1947. Derefter deltog han som israelsk frivillig i den arabisk-israelske krig 1948.

I perioden 1949-58 var han lærer ved den jødiske skole i København. Efter at have taget rabbinereksamen ved Jew's College i London i 1963 blev han rabbiner ved Det mosaiske Troessamfund i København i 1963. Efter faderens død i 1969 blev han valgt til dennes efterfølger som overrabbiner - en post, han beholdt indtil sin pensionering i 1996.

Bent Melchior blev gift 16. december 1951 med Lilian Weisdorff. Parret fik i alt fire sønner: Michael (f. 1954), John (f.1956), Alan (f.1962) og Kim (f.1966).