

***Den israelske politiske yderfløj vil blæse på Israels venner.
Men Netanyahu har brug for dem.***

***Genbesættelse af Gaza, opfordring til fordrivelse af palæstinenserne
og trusler om at vælte regeringen.
Yderfløjen i Netanyahus regering er som en brand, der ikke kan slukkes.***



Allan Sørensen Korrespondent i Mellemøsten



Hundredvis af personer fra bosætttermiljøet i Israel var søndag samlet til en stor konference, hvor de opfordrede til, at Israel genetablerer bosættelser i Gaza og den nordlige del af Vestbredden. Flere ministre fra premierminister Benjamin Netanyahus parti, Likud, deltog i mødet. .

En finger i øjet på dem alle. Den Internationale Domstol i Haag, de israelske gidsler og soldater, USA og Israels regionale partnere. Sådan beskriver israelske medier generelt de udtalelser og den opførsel, som i øjeblikket kommer fra store dele af premierminister Benjamin Netanyahus egen regering.

I de dage, der er gået siden fredagens kendelse fra Den Internationale Domstol i Haag, hvor der blandt andet kræves israelsk handling over for ministre, der udtrykker sig hadefuldt om palæstinenserne, har den nationalistiske fløj i regeringen ikke spildt tiden.

Få minutter efter domstolens kendelse skrev Israels minister for national sikkerhed ordene "Haag - Shmaag" på mediet X, hvilket er en nedladende parafrase af Israels første premierminister David Ben Gurions hebraiske omtale af FN som "Um - Shmum".

Den følgende dag satte Israels finansminister, Betzalel Smootrich, sig i stolen i det anerkendte "Mød Pressen" tv-program og smed øjeblikkeligt en politisk bombe. "Fremtidens Gaza vil blive underlagt israelsk militæradministration," sagde han og tilføjede:

"Der er ingen vej udenom".

Angiveligt sagde han dette for egen regning uden Benjamin Netanyahus billigelse. Men signalet var klart og tydeligt: Israel overvejer at genbesætte Gaza på den ene eller anden måde.

Dagen efter, søndag aften, havde den israelske bosættergruppe Nahala indkaldt til konference i Jerusalem. Aftenens hovedemne var "genopførelse af jødiske bosættelser i Gaza", og blandt de

hundredvis af fremmødte var 12 ministre fra Benjamin Netanyahus egen regering. Da en gruppe i publikum højlydt begyndte at råbe "fordrivelse, fordrivelse" ledsaget af et skilt med samme ord, sagde Itamar Ben Gvir fra talerstolen: "Ja, I har ret, vi skal opmuntre til frivillig fordrivelse [af palæstinenserne]."

Bosætterkonferencen, udtalelserne fra Itamar Ben Gvir og Betzalel Smootrich samt de andre ministres deltagelse i en konference, hvor der hænger bannere med påskriften "fordrivelse", vækker harme i store dele af Israel. Især fordi mange israelere beskylder de samme ministres tidligere udtalelser for at være en stor del af årsagen til, at domstolen i Haag endte med ikke at afvise Sydafrikas beskyldninger om et israelsk folkedrab i Gaza. Nu ser de, hvordan ministrene fortsætter i samme trodsige tone og spørger sig selv: hvorfor? Hvorfor stikke en finger i øjet på domstolen i Haag, på Israels nærmeste allierede, USA, og på de israelske soldater, der kæmper i Gaza med livet som indsats, og som i fremtiden risikerer at blive retsforfulgt, blandt andet på grund af ministrenes radikale udtalelser?

Det korte svar er, at yderfløjen - den såkaldte nationalreligiøse bosætterfløj - i Benjamin Netanyahus regering mener, hvad den siger. Den ønsker at genbesætte Gaza. Den vil blæse på domstolen i Haag. Og dens tillid til USA's præsident, Joe Biden, kan ligge på et meget lille sted, selvom USA siden Hamas' massakre i israelske kibbutzer og landsbysamfund den 7. oktober har leveret enorme mængder våben og ammunition til Israel og spredt en "sikkerhedsparaply" i regionen, så Israel ikke bliver overrasket og overrumplet igen.

Benjamin Netanyahus store problem er, at han har brug for den del af regeringen. Hver enkelt minister. For hvis Netanyahu stadig i fremtiden ønsker at gennemføre den retsreform, han var i færd med at gennemføre, da krigen mod Hamas brød ud, er han nødt til at forhindre regeringens fald. Selvom de seneste måneders krig har fjernet fokus fra retsreformen, er det stadig Netanyahus intention at gennemføre den. Det er nemlig hans eneste mulighed for at vikle sig ud af de tre retssager han er anklaget i, for korruption og mandatsvig. Det betyder, at han behandler yderfløjen i sin egen regering med fløjshandsker. Det betyder også, at de selvsamme ministre på yderfløjen udmærket godt er klar over, at Netanyahu har brug for dem og ikke vil afskedige dem og dermed torpedere sit eget politiske projekt.

I lyset af de detaljer, der er blevet offentliggjort om en mulig gidseludveksling mellem Israel og Hamas i nær fremtid, truer både Betzalel Smootrich og Itamar Ben Gvir med at vælte regeringen, hvis detaljerne er korrekte. Ifølge de to ministre er det uacceptabelt at stoppe krigen i 45 dage for at få løsladt 35-40 gidsler.

Og efter weekendens konferencer og udtalelser fik Benjamin Netanyahu i løbet af tirsdag endnu en påmindelse om, hvor selvsikker yderfløjen føler sig i den nuværende regering. Og hvor stor en hovedpine, det er at stå i spidsen for en regering, hvis ministre konstant trækker i en mere radikal retning.

I kølvandet på Den Internationale Domstols ordre til Israel om at øge mængden af nødhjælp til befolkningen i Gaza har en række aktivister forhindret lastbilerne i at køre over grænsen. Der er tale om nogle pårørende til de israelske gidsler i Gaza, men især også om unge fra den nationalreligiøse bosætterfløj. Deres logik er, at Hamas og befolkningen i Gaza ikke fortjener at få nødhjælp, så længe de israelske gidsler er fanget i Gaza. Mens logikken forstås af mange israelere, frygter andre, at det vil skade Israels omdømme, fordi domstolen i Haag netop har rettet fokus på mængden af nødhjælp.

På den måde står Benjamin Netanyahu i spidsen for en regering, der næsten konstant giver ham udfordringer med alle dem, han på længere sigt ikke kan tillade sig at skade forholdet til. Med USA, Den Internationale Domstol i Haag og endda også en stigende del af den israelske befolkning, der har let ved at gennemskue, at Netanyahu - af mangel på alternativer - er blevet spændt for bosætterbevægelsens vogn.

Venligst "sakset" fra Kristeligt Dagblad den 31. januar 2024